

"Today, to our shame, [Anne Frank is a Syrian girl](#)."

('Vandaag, tot onze schande, is Anne Frank een Syrisch meisje.')

*Nicholas Kristof, 2017*

<https://www.nytimes.com/2017/01/04/learning/lesson-plans/text-to-text-comparing-jewish-refugees-of-the-1930s-with-syrian-refugees-today.html>

"In the Syrian seeking refuge today, we should see the Jewish refugee of World War II."

('In de Syriër die vandaag toevlucht zoekt, zouden we de joodse vluchteling uit de Tweede Wereldoorlog moeten zien.')

*Obama 2015*

<https://www.tabletmag.com/scroll/223791/syrian-refugees-are-the-new-jews-so-who-are-the-nazis>

"Die Juden von damals sind mit den Flüchtlingen von heute nicht vergleichbar. Aber vergleichbar sind die Egoisten der Staaten und vergleichbar ist das zynische Reden von Politikern."

('De Joden van toen zijn niet te vergelijken met de vluchtelingen van nu. Maar vergelijkbaar zijn de egoïsme van de staten en vergelijkbaar is het cynische gepraat van politici.')

*Heribert Prantl, Juli 2018*

<https://www.sueddeutsche.de/politik/prantls-blick-wisst-ihr-nicht-dass-diese-verdammten-zahlen-menschliche-wesen-sind-1.4036077>

When I was 16 I visited Anne Frank's house with Miep Gies, the woman who bravely hid Anne and her family when the Nazis were rounding up Jews in Amsterdam and much of Europe. Today, I shudder at the thought of a young girl hiding somewhere in my own country, afraid to turn on her light or make a noise or play outside lest she get rounded up by our government."

("Toen ik 16 was, bezocht ik het huis van Anne Frank samen met Miep Gies, de vrouw die Anne en haar familie moedig verstopte toen de nazi's Joden in Amsterdam en een groot deel van Europa aan het oppakken waren. Vandaag huiver ik bij de gedachte aan een jong meisje dat zich ergens in mijn eigen land verstoppt, bang om haar licht aan te doen, geluid te maken of buiten te spelen, anders wordt ze opgepakt door onze regering. ")

*Natalie Portman, Juli 2019*

<https://www.timesofisrael.com/natalie-portman-recalls-anne-frank-in-post-about-immigration-enforcement/>

'Historische parallellen gaan nooit voor honderd procent op, maar zo heel anders dan de jaren dertig van de vorige eeuw is de periode die wij doormaken nu ook weer niet. Toen de beurskrach op Wall Street, nu de bankcrisis. Toen werkeloosheid, nu ook. Toen de joodse vluchtelingen waarvan werd gezegd dat ze alleen maar op onze banen en uitkeringen afkwamen, nu de Syriërs die voor gelukzoekers worden uitgemaakt. We kunnen de vluchtelingenstroom niet meer aan, werd toen gezegd: de boot is vol. De grens is bereikt, heet dat tegenwoordig.'

*Max Van Weezel*

<https://www.vn.nl/waarom-ik-wilders-zijn-nepparlement-zo-kwalijk-neem/>

De Joden van de jaren dertig van de vorige eeuw zochten niet naar een welvarend land, maar naar een veilig land. Terwijl de Syriërs veilig zijn in islamitische landen, zoals Turkije. Zij zoeken een beter leven, met meer welvaart.

*Afshin Ellian*

<https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/blog/2015/10/vergelijking-huidige-migranten-met-joden-in-jaren-dertig-gaat-mank-2705534W/>

“Mijn ouders zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Duitsland naar Nederland gevlucht. Ze werden goed ontvangen en hebben in Amsterdam ondergedoken gezeten. Niemand dacht eraan ze na de oorlog terug te sturen, zoals dat nu wel gebeurt met vluchtelingen. Ik ben opgegroeid met het gevoel van dankbaarheid dat mijn ouders hadden. Zonder de Nederlandse gastvrijheid zou ik er nooit geweest zijn.”

*Marjan Sax*

<https://www.nieuwwij.nl/opinie/vluchtelingen-toen-en-nu/>