

Kinderjaren in Berlijn

In dit beschermde, traditiegetrouwe milieu werd ik aan de vooravond van Hitler's machtovername geboren aan het HALLSCHE TOR te Berlijn. Met het oog op het dreigende nazi-gevaar ben ik het enige kind van mijn ouders gebleven...

Korte tijd was er ook een meisje speciaal voor mij. Zij moest mij het eten voeren, omdat mijn maaltijden een wanhoop voor Mama waren. Ze liepen in elkaar over, omdat ik er zo lang over deed. Er werd een speelgoed carroussel gekocht, dat ronddraaide en muziek maakte, om mij te doen eten. De associatie van de muziek en het eten maakte mij bij het horen ervan al misselijk. Het meisje at het eten dat voor mij bestemd was zelf op en was dus vlug klaar met het 'voeren'. Toen Joden geen christelijk personeel meer mochten hebben was zij gelukkig verdwenen.

Uit de schriftelijke herinneringen "Zolang er nog tranen zijn" met toestemming van de auteur - Hannelore Grünberg, P. 4-5