

Hannelore Klein-Grünberg vertelt over haar kindertijd

De twintiger jaren in Duitsland waren een tijd van grote werkloosheid voor het Duitse volk en een tijd van bloei van de Joodse cultuur; vooral in de grote steden, zoals Berlijn, de stad van Moses Mendelsohn, Frankfurt, Worms en Mainz, waar Rashi zijn talmoedscholen had en Hamburg waar Samson Raphaël Hirsch had geleefd.

Uit de schriftelijke herinneringen "Zolang er nog tranen zijn" met toestemming van de auteur - Hannelore Grünberg, P. 1