

פלונסק (Plonsk), 16 בדצמבר 1942

בבקשה לזרוק את הפתק אל תיבת הדואר הקרובה.
עכשיו בוקר. אנחנו בקרון עם כל המשפחה. אנחנו יוצאים עם המשלוח האחרון. פלונסק מטוהרת [מיהודים, ביטוי גרמני].
נא להיכנס אל משפחת בם, ניסקה 6 ולמסור דרישת שלום,

שלכם

פתק שנזרק מרכבת שהובילה משלוח למחנה המוות אושוויץ, שכתב יהודי בלתי מזוהה אל משפחתו בגטו ורשה.

לגיונובו (Legionowo), 16 בדצמבר 1942

תוספת תשלום 18 גר' (לגיונובו)

ורשה

נאלבקי

47/19

בבקשה לזרוק אל התיבה, באדיבות.

היום יצאנו מפלונסק, כל המשפחה שלנו, וכל היהודים נסעו. היו בהכרה, כי אנחנו נוסעים לחתונה [כלומר להשמדה].
להתראות,

דוד

פתק שנזרק מרכבת שהובילה משלוח למחנה המוות אושוויץ, שכתב יהודי בשם דוד אל משפחתו בגטו ורשה.

ורשה, פראגה (Praga), 16 בדצמבר 1942

תוספת תשלום 18 גר'

ל' פז'גודה

ורשה, מילה 46

בבקשה לזרוק אל התיבה, באדיבות.

אני נמצאת בתחנה של פראגה ואני רושמת כמה מילים אליכם. לא ידוע לאן אנחנו נוסעים.

הייה בריא,

לאה

פתק שנזרק מרכבת שהובילה משלוח למחנה המוות אושוויץ, נכתב בידי יהודייה בלתי מזוהה בשם לאה מפלומסק אל משפחתה בגטו ורשה.

צ'נסטוכובה (Czestochowa), 17 בדצמבר 1942

יקרים שלי!

אנחנו קעת עוברים בצ'נסטוכובה, לכן רושמת לכם כמה מילים. עברנו גם את ורשה. אנחנו נוסעים לעבודה. תחשבו בצורה חיובית. אני לא מוסרת לכם את הכתובת החדשה, כי עדיין אין לי אותה.

בפרדה ונשיקות,

שלכם, גיטל

אנחנו בדרך זה היום השני.

תחנת הרכבת. פתק שנזרק מרכבת שהובילה משלוח למחנה המוות אושוויץ, נכתב בידי יהודייה בלתי מזוהה בשם גיטל מפלומסק אל משפחתה בגטו ורשה.

צ'נסטוכובה, 17 בדצמבר 1942

אדון נכבד

רוגוזק

ורשה

רח' זמנהוף 19

עבור פ' רוטבלט

יקירי,

אנו עם כל המשפחה במעבר בצ'נסטוכובה, לא יודעים לאן נוסעים.

מברכת אתכם ומנשקת

גוטה פוקס

פתק שנזרק מרכבת שהובילה משלוח למחנה המוות אושוויץ, נכתב בידי יהודייה ושמה גוטה פוקס מפלונסק אל משפחתה בגטו ורשה.

...

יום חמישי, צ'נסטוכובה, 17 בדצמבר 1942

אל

א' בוגאטי

ורשה [...]

יקירי!

מאתמול בבוקר אנחנו בדרך. היינו כמה שעות אתמול בפראגה בתוך הרכבת. אני נמצא, אנחנו נמצאים, בצ'נסטוכובה בתחנת הרכבת. אנחנו נוסעים כנראה אל מחנה עבודה, אל טרנובסקה גורי (Tarnowskie Gory) או לאושוויץ. יש לי כאב לב גדול בגלל האסון שלי עם לוניה והניו. האם אראה אותם עוד.

אני מרגיש עצוב מאוד

מדק

פתק שנזרק מרכבת שהובילה יהודים מפלונסק למחנה המוות אושוויץ, אל קרובי משפחה בוורשה.