



הומוסקסואליות ברייך השלישי

בשנת 1871, שנת יסוד הקיסרות הגרמנית בהגמוניה של פרוסיה, נתקבל בספר העונשין של הרייך סעיף 175 ולפיו הו' היא 'פריצות הנוגדת את דרך הטבע' והנתפס בה צפוי לעונש מאסר. בימי הרפובליקה של וימאר (1919-1933) התנהל דיון חופשי על תופעת ההו', והוקם ועד שמטרתו להגן על ההו' (Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee, WHK). כבר בימי ויימאר הביעה המפלגה הנציונל-סוציאליסטית את עמדתה העויינת החד-משמעית כלפי ההו', וגרסה כי ההו' היא סטייה מיחסי מין טבעיים, השמה את הדגש על התשוקה הנהנתנית בחיי המין, פוגעת בשאיפה לריבוי הטבעי, בחיזוק העם ובביסוס חיי משפחה סדירים. חיי מין, לפי תפיסת הנאצים, 'משרתים את המטרה של רבייה לשם שימור החיים והאומה (Volk) והמשכם, ולא למען ההנאה של היחיד'. ההו' והלסביות הן לא רק צורות אגואיסטיות של חיי מין, אלא הן פוגעות בחוסן האומה והגזע ולכן גם נוגדות את השאיפה לטוהר הגזע.

בגל המאסרים (Schutzhaft) של יסודות פוליטיים עויינים שנערך באמצע מרס 1933 נכללו גם בני-אדם שהיו ידועים בפעילותם למען ההו'. ב-1935 הוחמר סעיף 175, ונאמר בו שגם הטפה ליחסי קרבה על רקע הו' בין גברים בלי קיום יחסים מיניים ממש יכולים להיחשב לעבירה. באוגוסט 1936 נערכו בכמה ערים גדולות מאסרים במקומות מפגש של ההו'. היחס להו' היה כאל יסודות אסוציאליים שיש לאוסרם, ואם התופעה היתה בעלת אופי 'רצידיבי' ו'כרוני' נכלאו ההו' במחנה ריכוז.

עם זאת נתגלתה ביחסם של הנאצים להו' חוסר עקביות וגישה תכסיסית. רשמית הוקעה ההו' בצורה חריפה, אך בקבוצות נאציות מסויימות היא נסבלה והעלימו ממנה עין. כך היה ארנסט רם, ראש הס"א וממקורביו של היטלר, הו' ידוע, וכן היו גם אחדים מעוזריו בפקוד הס"א. המתנגדים הפוליטיים של הנציונל-סוציאליזם הרבו לנגח את הנאצים על ההו' של רם, אך היטלר התעלם מנטיותיו המיניות של עוזרו, ורק בליל הסכינים הארוכות' (30 ביוני – 1 ביולי 1934) שבו נרצחו רם וקבוצה ממרעיו בס"א כתוצאה מעימות פוליטי בצמרת הנאצים, הובאה ההו' של רם כאחת הסיבות למעשה ההרג. האשמה בהו' נוצלה גם לשם סילוק אנשים בלתי נוחים. ב-1938 למשל, הודח הרמטכ"ל ורנר רוזן פון פריטש מתפקידו, משום שהעז לחלוק על התוכניות הפוליטיות-הצבאיות של היטלר, וההדחה תורצה בעלילה ההו' שרקמה נגדו הגסטפו.

בשלטון הנציונל-סוציאליסטים נידונו עשרות אלפי אנשים באשמת ההו'. אלפים (יש המניחים שמספרם הגיע ל-10,000) ואפילו עלה על כך, אך אין מספרים מדוייקים) נכלאו במחנות ריכוז ונשאו את הסימן המיוחד אותם, משולש ורוד (Rosa Winkel) רבים מההו' שנכלאו נספו במחנות.



קרוב לסיום המלחמה שוחרר חלק מההו' מן המחנות וגוייס לשירות הורמכט בחזית. צעד זה סתר כמובן את התפיסה הנאצית העקרונית, כי ברור שחברת הגברים של חיילים בחזית אינה מסגרת מתאימה לבלימת נטיות הו'.
רדיפות נגד ההו' הופעלו רק בתחום הרייך הגרמני ובשטחים שסופחו אליו, ולא ידוע על מסע נגד הו' ביוזמת הנאצים בארצות הכבושות ובקרבת העמים הכבושים.